

Gods Waarheid over Mij! - Zijn Waarheid maakt mij Vrij!

Jezus stierf mijn dood, zodat ik nu Zijn leven leef.
Jezus woont in mij en leeft in mij.
Jezus, de Liefde. Jezus, de Vredevorst. Jezus, de Overwinnaar.
Ik geef Hem steeds meer de ruimte in mij.
Ik wandel in de kracht van Zijn liefde.
Ik wandel in de kracht van Zijn overwinning.
Ik wandel in Zijn licht.
Ik laat Jezus vrij in mij!

Ik ben kostbaar in Gods ogen. Ik mag er zijn.
Ik ben Zijn Geliefde kind.
Hij betaalde voor mijn leven.
Hij betaalde voor mijn vrijheid.
Hij gaf Zijn bloed voor mij.
Ik ben het bloed van Jezus waard. Dat is de waarde die God aan mij geef.
Daarom wandel ik nu in vreugde en dankbaarheid.
Ik wandel in waardigheid, die Hij mij gegeven heeft.
Hij heeft mij Zijn Naam gegeven.
Ik draag nu de Naam van Jezus.
Ik behoor Hem toe. Hij zorgt voor mij.

God heeft mij geaccepteerd gemaakt in Zijn geliefde Zoon.
Ik ben gemaakt naar Zijn beeld en gelijkenis.
Hij verheugt Zich over mij met blijdschap.
Hij veroordeelt mij niet.
Hij verblijdt Zich over mij met gejuich, zoals een goede vader dat doet.
God kijkt naar het goede in mij. Dus ik kijk ook naar het goede in mijzelf.
God spreekt goed over mij, dus ik spreek goed over mijzelf.
God haalt mij niet naar beneden, dus ik haal mezelf ook niet meer naar beneden. Ik ben vrijgekocht en betaald met het bloed van Jezus.

God heeft mij bestemd om Zijn kind te zijn.
Hij heeft mij bestemd om gelijkvormig te zijn aan Jezus.
Bestemd om te wandelen zoals Zijn Zoon Jezus. In karakter, spreken en handel.
God heeft Zijn Geest uitgestort in mijn hart.
Ik heb Zijn kracht ontvangen toen de Heilige Geest in mij kwam.
Hij heeft mij Zijn bekwaamheid gegeven.

God heeft een prachtig plan voor mij.
Ik ben ook een onderdeel van Zijn Lichaam.
Ik word niet overgeslagen. De Heer ziet mij niet over het hoofd.
Ik mag er zijn. Ik heb een rol in Gods grote plan.
Hij heeft goede werken voor mij voorbereid waarin ik mag wandelen.
Op de unieke manier zoals God mij bedoeld heeft.
De Heer laat mij zien wat ik voor Hem kan betekenen.

Ik ben gereinigd en geheiligd door het bloed van Jezus.
God ziet mij nu zoals Hij Jezus ziet. Geliefd en waardig.
Ik ben de rechtvaardigheid van God door Jezus' werk.
Ik heb nu 'rechte vaart' tot God.
Ik sta nu recht voor God zonder zondebesef of minderwaardigheid.
Jezus gaf mij Zijn gerechtigheid.

Ik ben uit God geboren.
Bij mijn wedergeboorte nam God mijn zondenatuur weg.
Hij gaf mij Zijn eigen natuur.
Ik heb een nieuw hart en nieuwe verlangens.
Steeds meer komt Jezus tot uiting door mij heen.

Hij Die in mij is is groter, sterker en meer dan die in de wereld is.
Ik ben meer dan overwinnaar door Jezus die mij heeft liefgehad.
Hij doet mij altijd triomferen.
Ik overwin de wereld door mijn geloof en vertrouwen in Jezus' volbrachte werk voor mij.

God woont nu in mij. Hij is de Bron in mijn leven.
Ik leer steeds meer uit die Bron te putten.
Jezus in mij krijgt steeds meer de ruimte in mij. In elke situatie.
Hij is mijn vrede, Hij is mijn blijdschap, Hij is mijn geduld.
Hij moet meer worden en ik moet minder worden.
Bij elke situatie stap ik van mijn troon af en geef Jezus de ruimte om te regeren.

Ik wandel naar de Geest, niet naar het vlees.
Ik wandel niet naar mijn zintuigen en gevoelens.
Ik laat me niet beheersen en domineren door mijn vlees en gevoelens.
Ik laat de perfecte Jezus in mij vrij.