

Zacheüs uit de boom

Lukas 19 vers 1-10

Om het verhaal van Zacheüs op de juiste waarde te schatten moeten we naar de context kijken. Het verhaal vindt plaats aan het eind van Jezus leven, als Hij op weg is naar Jeruzalem. Hij weet wat Hem daar te wachten staat. Hij heeft al 2x over zijn lijden gesproken. Het hele verhaal van Zacheüs is doordrongen van urgentie, snelheid, spoed.

Dit is namelijk de laatste missietrip van Jezus

Zijn laatste kans om belangrijke lessen met zijn discipelen en volgelingen te delen.

Zijn laatste kans om zieken te genezen in de dorpen waar Hij langs trok.

Zijn laatste kans om Gods liefde aan de wereld te tonen.

Dit gebeurde allemaal op de laatste missietrip van Jezus.

We lezen dat, als Jezus door Jericho loopt Hij stopt bij een vijgenboom.

De vijgenboom is een bijzondere boom die veel voorkomt in de Bijbel. De eerste keer dat de vijgenboom genoemd wordt is in Genesis. Als Adam en Eva van de verboden vrucht hebben gegeten, schamen ze zich en maken dan een schort van vijgenbladeren. De vijgenboom is de **enige** specifiek bij name genoemde boom die in het hof van Eden was. De enige boom waarvan we **zeker weten** dat deze in het hof aanwezig was.

Ook Zacheüs zoekt in een vijgenboom zijn toevlucht om Jezus te zien.

Is dat soms bij ons ook niet zo, dat wij soms onze toevlucht in een vijgenboom zoeken. Als we weer eens vinden dat we tekort geschoten hebben, gefaald. Dat wij ons schamen voor verkeerde keuzes. Onze kostbare tijd hebben opgevuld met nutteloze inhoudsloze tijdsbesteding zoals WhatsApp, YouTube, TV/film kijken ipv. het Woord van God, gebed of met de dingen van boven bezig zijn.

Is er bij ons dan ook niet dat stukje verstoppen, terugtrekken van God? In de vijgenboom klimmen uit schaamte, omdat we beter moeten weten.... En dat we dus eigenlijk een deel van ons hart en leven achterhouden voor Jezus, omdat we ons schamen.

Er is 1 ding zeker in het leven. Aan onze tijd hier op aarde komt een keer een eind. Daarom is elke dag elke minuut kostbaar.

Jezus, had hetzelfde tijdens Zijn laatste missietrip. Hij wist, dat hij nog een korte tijd hier op aarde had.

Maar wat zou jij doen als je wist dat je nog een korte tijd op aarde had?

Wat zou dan echt belangrijk zijn?

Wat zou **jij** doen?

Waar zouden jouw prioriteiten liggen?

Jezus, was in zo'n situatie van nog een korte tijd hebben, laten wij van Zijn leven leren. Wat deed Hij? Hij besteedde zijn tijd door bezig te zijn met de dingen van de Vader. Zijn laatste missietrip begon al in Lukas hoofdstuk 17. We zien dat Jezus melaatsen reinigt, vertelt over het koninkrijk van God, Hij bemoedigt, zegent kinderen, vertelt over Zijn lijden, geneest blinden. Hij geeft vrijheid en blijheid aan de mensen. En dan komt Hij in Jericho en gaat er doorheen.

Bij de vijgenboom roept Jezus Zacheüs bij zijn naam. Hij riep niet: he, oppertollenaar, he landverrader, he jij slechte man, kom eens uit je boom. Nee, Jezus riep Zacheüs bij zijn naam. Vol respect, want bij Jezus is er geen veroordeling.

Een tollenaar in die tijd was een onreine, maar Jezus was niet bang onrein te worden. Hij schaamde zich niet voor Zacheüs. Hij zei: "Heden moet ik in jouw huis zijn." We zien hier veel bewogenheid/ liefde voor het verlorenen.

Dit zien we ook bij Adam en Eva als ze hun vijgenschorten aan hebben. Zij schamen zich voor hun ongehoorzaamheid, maar God toont zijn liefde, Hij roept niet: He, jullie zondaars, he jullie waardeloze mensen, he jullie rebellen waar zijn jullie. Hij roept Adam waar ben je? God wist hun staat en fouten. Toch roept Hij vol liefde.

Misschien weet je diep van binnen ook wel dat jouw tijds besteding beter kan, minder tijd aan werk besteden, minder achter de computer of telefoon, minder tijd aan hobby's. Gooi het op het altaar. Hij weet het al lang en roept jou! Hij nodigt jou uit: Besteed tijd met Mij. Kom uit de boom van schaamte en veroordeling. Kom terug in de vrijheid en blijheid met Jezus. Net als Zacheüs. Word hersteld in je positie, als zoon of dochter van God. Net als ook Zacheüs een zoon van Abraham werd. Jezus, is gekomen om het afgedwaalde te zoeken. Ja onbekeerde, maar ook wij die foute keuzes hebben gemaakt wil Hij vrijzetten. Hij roept niet: He, jij workaholic, he jij tijd verprutser, he jij lafaard, nee Hij roept jou bij naam.

Als wij gebonden zijn wil Hij ons in de vrijheid zetten.
Vrijheid geeft blijheid,
blijheid geeft licht,
licht geeft aantrekkingskracht,
aantrekkingskracht wekt verlangen,
verlangen stelt vragen,
vragen geeft verkondiging,
verkondiging geeft bekering,
bekering geeft opwekking, en opwekking **dat** willen we allemaal.
Maar het begint bij vrijheid door uit de boom te komen.

Los van de angst voor mensen. Wat zullen ze zeggen? Los van die telefoon, die je tijd roof. Los van faalangst, ik kan het niet. God roept jou tot vrijheid. Je kan het wel.

Wij weten de tekenen van de tijd, en Jezus zegt in de Bijbel: Leer van de **vijgenboom** als zijn takken uitspruiten is de tijd nabij, doelend op zijn wederkomst. Wij zien de tekenen van de tijd en weten dat de tijd zeer kort is. Jezus, komt spoedig. Laat Hij ons werkend en vol vuur en passie voor Hem vinden. Dat wij wandelen alsof het onze laatste missietrip hier op aarde is. Jezus had nog een korte tijd, tijdens zijn laatste rondreis, maar Hij genas, bevrijdde, verkondigde, bemoedigde en had compassie voor die ene. Hij was gekomen om het verlorene te zoeken en te herstellen.

Laten wij dat ook hebben, compassie voor de verloren wereld en gebroken mensen. Hun terugbrengen bij Jezus, gered, bevrijd en genezen. In vrijheid en blijheid.

Hij roept jou nu, er is urgentie. Het is 5 voor 12. Stel de juiste prioriteiten, heden is het nog tijd. Jij hebt de beslissing over jou tijd. Er is 24 uur in een dag. Hoe je ze indeelt is aan jou. Maar schenk God meer tijd. Jezus heeft je reeds geroepen uit de boom. Nu is het aan ons om volledig voor Hem te leven.

Laten wij de rest van ons leven zien, als de laatste missietrip, op weg naar de hemel. In de voetstappen van Jezus.